

על כן החלומות שאפשר לשלוף את הסורים מהחזית עם איראן הם בדיחה. מה שנס אומר שמצרים, סעודיה, ירדן והנסיכויות –ולאו דווקא ישראל- יהיו נפגעים ראשונים של המהלך האיראני.

"השבוע דיברו על הפגישה הבלתי חשובה של אולמרט עם פקיד סעודי. החשוב בכל זה הוא, שאולמרט הרס במחי יד את הקשר הסעודי של ישראל שאינו חידוש, שכן שרון עצמו כבר נפגש עם עבדאללה, זו טעות אופיינית".

השנים שישבתי במצרים היו שנים משמעותיות. אריק היה אומר לי תמיד: אויב אויבך הוא ירידך. ואם אתה רוצה באמת להבין מה קורה אל תשמע חדשות ישראליות. תהפוך צרכן של התקשורת הערבית, כך תכנס לראש שלהם ותבין מה הערכים חושבים שישאל שמדת לעשות ותבין מה הם יעשו כדי לטרפד את זה. כך גם תוכל לדעת מה הם מתכננים.

הרעיון הזה הנחה אותי בארבע-חמש שנים שלי בקהיר. בכל יום קראתי את אחבר אל יום, רוו אל יוסף, אל וואפט.

בין לאדן היה נוהג להדליק נרות בחנוכה...

למעשה הזרעים שנזרעו אצלך ב-85, בשיחות עם הרב שך נכטו במצרים.

בדיוק, הבנתי אז כי הערבים חוזרים בתשובה כי זו הדרך שלהם לנמור עלינו. הם אומרים: היהודים לא יהודים, בואו אנחנו נהיה דתיים וכך ננצח אותם.

בין לאדן לא התכוון מלכתחילה לפגוע ביהודים?

כפי ששמעתי מידידים קרובים שלו, יש לו הרבה מאד אמניולנטיות בקטע של יהדות ואיסלאם. יש לו היבטים דתיים פנימיים והוא לא ביסס את אל קעידה על פגיעה ביהודים. אל תשכח שהוא גדל וטיפח אצל הפתאנים שהנשיא שלהם נקרא ראובן או "ראובני", שלפי הססורת נמנו על עשרת השבטים. גם אמרו שאמא שלו באה ממוצא יהודי תימני. בכל אופן היא היתה מאד סקורבת ליהודים. בין לאדן נוהג להדליק נרות בחנוכה. כך גם נוהגים הערבים ביאטה בהר חנרון. הם חושבים שהם מביאים בכך את הנשם, אבל מעניין שהם עושים זאת בחטכה... בין לאדן והאיסלמיסטים הבינו את מה שאנחנו לא הבנו, כאשר הפכנו למאמיני כוחי ועצם ידו. מכיוון שכך, הדרך

היחידה שלו לשרוד מול השולם הערבי ההולך בכל הכוח לעבר האיסלאם והעוצמה הרוחנית, היא חזרה בתשובה יהודית. שבעצם אומרת בניית כוח רוחני אצלנו. וזה אומר חזרה בתשובה, כי לחילוניות אין תשובה רוחנית. בקהיר התחלתי לקיים מצוות. שמירת השבת הראשונה שלי גם היא מתרחשת בקהיר.

הבוסים שלך ידעו על כך?

כן. זה לא סצא חן בעיניהם. ההתקרבות שלי לאמונה הרתיעה את השותפים לדרך. אבל כאשר ראו שאני בונה את זה עם השקפה מדינית ביטחונית, קיבלו זאת אחרת ולאט לאט הפסיקו להירתע. לא פלא שרבים מהאנשים שהתקבצו סביב האגנדה היו אנשים שמרכזו דיין, מהמכון ללימודים אסטרטגיים, פרופסור עילי אלון, פרופסור דוד מנשרי, פרופסור זאב סגל. הם התקרבו לתורה שהפתרונות נמצאים בתורה.

השב"כ היה בלי במלחמה נגד ההתייהדות, המוסד לא כזה?

להיפך, המוסד, וזה מופיע הרבה בניתוחים, רואה בחזרה בתשובה מהלך חיובי שהוא חלק מבניית החוסן הלאומי.

ההערכה שגם הערבים היו מקבלים יותר את ישראל אילו היתה יהודית?

זה פועל יוצא של הדברים. ביתניים התחילה והסתיימה מלחמת הספרך, קהיר בה הייתי מוצב מטעם הרדיו והארץ, הפכה צומת דרכים של דיפלומטיה ואני שהייתי ממוקד שם, הפכתי מעורב מאד במהלכים, כמו גם בחיי הבחמסה של קהיר. כאשר אני הישראלי היחיד שגר בקהיר 4 שנים שליחות, רצוף. וזה היה בתקופה שהתגלתה כלפי פתיחות, שכן אז נולדה ועידת מדריד שיצרה הפשרה של העולם הערבי עם ישראל, וערכים מכל המדינות, כולל אנשים מסוריה, סווייט, ומדינות רבות נוספות שהיום מחזיקים בעמדות מפתח בעולם הערבי, חיפשו יריד ישראלי.

הרב כדורי אמר לי: "יש יהודים בלי כיפה ויש כיפות בלי יהודים"

למעשה זה היה הרקע שהצמיח את שייס, אבל מהו בראשות שייס לא עמדו אנשים אחראיים שיוכלו להוביל את ההצלחה הזאת לחוף מבטחים הם תרגמו את ההצלחה למוסדות למפלגה שלנו. ואני לא

מדבר על הרב פרך. שייס נרמה נזק בטחוני, מדיני, נזק לתורה. כי ברגע שלקחו את הכוח לעצמם במקום להתנהג כציבור תורני שיוצר אלטרנטיבה ועסקו בוולבואים ומרצדסים שהכתימו את התורה בצורה כל כך משפילה, זה גרם נזק אדיר. איך אמר לי הרב כדורי כתם אחד שנדבק לתורה בגלל פעילות של מפלגה שכאילו מייצגת את התורה, לא שווה את כל הפעילות ואת כל המפלגה גם אם בנו שלושת אלפים מקוואות. הרב כדורי גם אמר לי: יש הרבה יהודים בלי כיפה ויש הרבה כיפות בלי יהודים תחתיהם. הוא היה אומר לי על הדרך של הצבת יהדות מול הנל האיסלאמי ואמר: זה דבר טוב, זה ימנע את כל הערבים. הוא אמר לי: אם היהודים היו מתנהגים כמו יהודים, הערבים היו מתנהגים כמו ערבים.

"איסמעיל הניה קיבל ברכה מהרב כדורי"

מספרים שאנשי התנועה האיסלאמית ביקשו את ברכת הרב כדורי!

זה נכון. מנהיגי התנועה האיסלאמית שייח' ראאד סלאח מאום אל פאחם ביקש ממני ב-01 להגיע לרב כדורי לקבל ברכה. הרב כדורי ביקש שיפעל באיראן לשחרר 13 יהודים שנמצאו אצלם עלונים של עונג שבת. סלח העלה את הנושא, חלק שוחררו. הרבה מוסלמים היו באים אליו. גם איסמעיל הניה שהיה בתחילה איש אנודות הכפרים בעזה ביקש ב-95 לבוא עם אחמד באכר שהיה דובר ממשלת החמאס. למעשה ביקש ברכה לבנו שחלה במחלה קשה, הרב כדורי בירך והבן התרפא בדרך לא מוסברת. הניה היה נרגש. אבל אז הוא היה איש אנודות הכפרים ששרון יצר כמשקל נגד מול הפתח... והיתה גם "בקשה מלכותית". לפני שיצא לניתוח האחרון שלו העביר המלך חוסיין בקשה לברכה, ובנינו לציפייה חייו התארכו בשנה.

"המלאכים אוהבים עשן"

היה לך קשר עמוק עם הרב כדורי. שנים. פעם שאלתי אותו: למה אתה מעשן קופסה ביום. הרב אמר לי בצחוק: "מלאכים אוהבים עשן".