



כיד בצעדה רגלית בת כמה שניות ו - 300 ק"מ, לעבר בגדד. בנה עלה יחד איתח ארצה וענד בתעשייה האווירית וגם למד תורה. בארץ הסיר את הזקן אבל חבש כיפה סרוגה ועליה כובע".

"אמא שבאה ממשפחה רוויית יהדות זו, ביקשה לחיפא במסורת המשפחה. היא שמרה על כשרות, והקפידה על אוכל נפרד מבני ביתה. גם אבא ניסה להביא את הילדים לבית הכנסת, אך משלא הצליח, נכנע. אבל על אף החיים החילוניים היתה בנו תודעה שהעם היהודי הוא העם הנבחר על ידי אלוקים. אך מכאן עד ליהדות מעילה, הדרך רחוקה מאד. הניתוק היה מלא".

## "כך סולקתי מחיל האוויר"

בצבא מתקבל יהושע מאירי לקורס טייס יוקרתי, אך עד מהרה מסולק מסט, לאחר שיחד עם חבר השתולל כאשר הנמיך טוס מעל איזור מנוריו כדי "לשנע את השכנים". החבר הוא היום רב, הרב מרדכי אלוף (שם.), מראשי קהילת ברסלב בטבריה ותי"ח שנחשב מקובל...

מוקי בצר, או סגן מפקד סיירת מטכ"ל, מקים את יחידת שלדג, ומגייס אליה את מגורש חיל האוויר. "שלדג נועדה לפעל

וכן בישועלי שמשון. אז נשא את אשתו שהיתה בת למשפחת מועלם שאביה למד ב. ושיבת בן איש חי... ואילו הדודה רבנא שלה, היתה מטפלת הבית של רבי ששון כדורי, אביו של הרב כדורי... לימים סגרתי את המעגל המשפחתי כאשר התקרבותי מאד לרב כדורי".

## בעיר של נבוכדנאצר

"הסבתא היתה גם היא בת למשפחת מקובלים חשובה בגדד. בעלה נפטר חצי שנה לפני שנולד הילד הראשון שלהם. היא עשתה את הדרך מעיירה שנקראת "בבלי" (לפי הטענה בכל היא העיר שבה היה ארמונו של נבוכדנאצר עליו נאמר בנמרא שאסור להיכנס לתוכו משום ששעירים ירקדו בו), והיה מקובל במשפחה שהם נאצאים לאלה שלא עלו בזמן בית שני עם עזרא ונחמיה, ועל כן נקראו בבליים מועלמים - מורים, שנשארו ללמד את היהודים שלא עלו מבבל, ומכאן השם מועלם".

## הסבתא שהניחה תפילין

"סבתא זו, היתה צדקת שאפילו הניחה תפילין. אני לא יודע אם כל יום, אבל בעיני ראיתי. היא נפטרה בת 106, בערך כנילו של הרב כדורי. מבבל היא יצאה עם התיוק

דיזנגוף פעל ביחיד לבלוקים... "ההתחלתי" הפכה בפרעות תרפ"ט יעד לטבח, שמעטים יודעים עליו היום. הסבא-סבתא שגרו בבית קטן בשכונה בודדת, ברחו לבית האמריקאי ברחוב נחמני. הסבא הפך רביזיוניסט והקים עם אבא אחימאיר ויהושע ילין את 'ברית הבריונים', את עיתוני 'חיות העם' בתיא והירודן בירושלים (בהם התפרסמו מאמרי זיבטינסקי) ועסק בהברחת עולים בלתי לגאלית מלבנון ביחד עם יעקב מריהור. מאוחר יותר באריתריאה עם יצחק שמיר, לימים ראח"מ.

## "כשבאתי לרב כדורי סגרתי מעגל משפחתי בן 100 שנה"

הסבא היה מתפלל בהשראת אשתו-הסבתא, שנשארה דתית, והבן שלמה התחנך ברוח יהודית, אך הסבתא נפטרה ב - 36 מ.מלריה שמסתבר כי היתה לא רק בעסק החולה. וזה קרה לאחר שמונתה לטפל בהדברת המלריה בירקון. לאחר מותה נשלח לפנימייה בפרדס חנה. אביו נשאר פנוי להעמיק את הפעילות באצ"ל ובלחיי. בנו, אבן, התגייס לצבא הבריטי וחזר למלחמת תשי"ח לכיבוש יפו במסגרת אצ"ל