



מעליה בקהיר

## "המהפיכה היהודית" של דרעי נולדה בחדרי בקהיר

היה לך קשר עם נורמים דתיים בארץ  
בימי מצרים?

בוודאי. למשל עם אריה דרעי שהיה מנכ"ל משרד הפנים שהיה מגיח למצרים לעיתים תכופות כדי לעלות לקברו של רבי יעקב בדמנהור. ואני מגלה זאת בפעם הראשונה. אבל המושג שמדבר עליו דרעי וקורא לו "המהפיכה היהודית" בסך הכל נולדה בחדר קטן בקהיר.

זה מביא אותך לקטע של הקשר עם גדולי תורה.

ראשית הרב שך שכבר סיפרתי על כך, מהיום הראשון שפגשתי בו לפני 21 שנה, עד היום האחרון, כמה שעות לפני שנפטר. היו לי איתו 12-13 פגישות ואני מדבר על שיחות משמשותיות, שיחות באמונה והשקפה. אני קראתי לו משה רבינו של הדור. אהרון הכהן שלי היה הרב כדורי. פעם אמרתי זאת לרב שך, הוא צחק...

## "קיבלתי שליחות מהרב שך לרב כדורי"

הרב שך והרב כדורי, איך זה נדבק?

העריך אותו מאד. אפילו העברתי אגרות ביניהם, תקופה לא ארוכה לפני פטירתו. אגב, גם בתקופה שאמרו שהוא לא מתפקד הוא תיפקד. אנשים לא ידעו שהם מעריכים אחד את השני. הרב כדורי היה קורא לרב שך "רבן של ישראל". הרב שך היה קורא לרב כדורי "הצדיק". פעם אחת הרב שך שלח איתי את נכדו לרב כדורי. הרב שך לימד אותי לדעת לא רק להאמין מהרב כדורי למדתי ללמוד. הייתי יושב איתו כל יום - חוץ מימי שלישי ושישי ולומד חוק לישראל. ישננו כבר לפני הקבלת קהל. השיעור שלנו היה מ - 9.30 עד 12, כאשר החל לקבל קהל.

## שיעור חומש עם הגרי"ו פישר והגר"מ הלברשטאם

ראית בו גדלות?

צידקות. זה היה אדם שיכולת לראות

אותו אבל גם לראות דרכו. מספיק שהחזקת אותו את היד ושוקע ביחוד איתו בשקיעות המפורסמות שלו ומקבל הבנות שאתה לא יודע איך הם מניעות. אתה בא לשאול אותו דברים ופתאום, כאשר הוא מחויק לך ביד, אתה מביין את התשובה. אני כעיתונאי הייתי אומר לו: הרב איך זה קורה?

היום יש לך קשר עם גדולי תורה!

אני לא איש חצרות ולא עסקן, אני לא צריך דבר משום חצר, לא נוסע על אוטו של אף חצר, לא מקבל משכורת, לא לומד בשום חצר, הרב שלי הוא לא בשום חצר ואין לי קשר עם שום צד עסקני. אני קשור עם ירושלים, עם הרב הצדיק ברוך אברהם

רקובסקי, זרכו התודעתי לגדולים נוספים כמו הראב"ד רבי ישראל יעקב פישר, רבי משה הלברשטם, מדי שבוע היו שייעורים בחומש שנטלתי בהם חלק (משהו בנוסח שיעורי החומש שנותן הרב שטיינמן בביתו בימי שני אחה"צ) שבהם השתתפו קומץ אנשים. השיעורים התקיימו בימי רביעי.

## "זכיתי לקירוב נפלא מגדולי הדור"

ועם גדולי הדור של היום?

כתחילה היתה השדנות. מלבד הרב שך המטך בעמ' 62