

# הרבנית קנייבסקי בראיון:

## "המשיח בפתח"



מאירי זכה לחיבה יוצאת דופן אצל גדולי ישראל. כך הגרי"ח קנייבסקי התיר לו ללוות אותו חצי יום בתוך הבית עם מצלמת וידאו, כולל ראיון מדהים יחיד במינו וכמוכן חסר תקדים עם הרבנית קנייבסקי, והוא חושף כאן לראשונה כמה שאלות מרכזיות בראיון, שבו נשמעת בין השאר הרבנית קנייבסקי אומרת בתשובה לשאלה על הנאולה: "הנאולה זה לא משהו שנמצא רק באוויר, ולא דבר שצועקים אותו אלא דבר שששים אותו יום יום". ש. "איך?"

הרבנית קנייבסקי: "מוזכים יותר אנשים, אוהבים אנשים, עוזרים ליותר אנשים, נותנים אהבת חנים ליותר אנשים, כך מקרבים את הנאולה. עם ישראל צריך להתקרב, לא לפחד. נאולה צריך לעשות לא לצעוק, המשיח בפתח, הוא כבר מחכה לנו". ש. "איך מוזכים יהודים?"

תשובה: "הבית הזה פתוח לכולם, וכולם, כולם מגיעים. הרב יושב ומגדך יהודים, יהודים וקוקים לברכות, ובכך מקרבים את הנאולה".

הושע מאירי שואל את הרבנית קנייבסקי: "איך הרב זכה ברבנית כזו?"

בפלווא: "הוא זכהו אני זכיתי לחיות הבת של פוסק הדור ואשתו של גדול הדור".

מאירי מספר כי "אחרי הראיון שאלו אותי בני הבית: איך הצלחת להיכנס עם מצלמותי – השבתי: כשאתה הולך לתעד משהו שמקרין אור לסביבה לעם ישראל בזמנים הקשים, יש סייטא דשמיא שכולם עוזרים".

מיד מפסיק עם זה.

**אמרת את הדברים לרב אלישיב.**

אני אמרתי ואני אומר.

**השאלה העיקרית מה הוא אמר לך?**

הוא שמע גם הרב קנייבסקי שמע. הרב שך כתב פעם שעלינו מוטלת האחריות גם על הציבור הלא מאמין. עכשיו זה הזמן שהציבור המאמין, התורני, יכול את האחריות, כאשר מסביב כל האילולים נשברו ולשאוף להנהגה. לא לשאוף לעוד פיסת ועדת כספים, סגן שר בינוי, ראש עמותת "חסד לזלמן" או כל פריטה אחרת לפרוטות. אלא לשאוף להנהגה ולבקש להשיג את החלום כולו.

**אבל הפוליטיקאים לא רוצים.**

לא רוצה להניד דברים קשים. העסקנות של הפוליטיקה החרדית יצאה מהאף של כולם. אני מדבר עם אנשים מכל הסוגים וכולם אומרים זאת. הם עשים שימוש לא מכובד בשם של גדולי ישראל ללא רשותם.

**איך אתה יודע?**

אני יודע מקרוב ודי לחכימא ברמיזא. כבר נכחתי בכך כאשר פוליטיקאי היה אצל רב גדול, הרב אמר דבר אחד והוא יצא ואמר דבר הפוך. הנוק שגורמת העסקנות החרדית לעולם התורה כל כך גדול, שגורם לעיכוב המהפכה היהודית. ומה שכואב לי שהם תולים את הפעילות שלהם ב"לשם שמים". גם את העברות ההנהגתיות הם עשים כביכול לשם שמים. הם מצאו שיטה חדשה לעשות עבירות, עסקנות. צריך לפרק את הממסד העסקני של השלם החרדי.

## "העסקנים מעוותים את דברי גדולי ישראל"

אתה שזה מקרוב באת, בא ללמד את היהדות החרדית?

א. קודם כל אני לא זה מקרוב באתי. ב. אני לא בודה דברים מליבי. יש לי את האומץ לומר בפרצוף לציבור את מה ששמעתי בסו ארזוני מגדולי ישראל. הציבור חושב שכל מה שאיזה עסקן, סדרג די אמר בצאתו מפגישה עם אחד מגדולי ישראל זה כאילו

לנו בית ספר ונתן לנו להבין שיש כוח רוחני שהוא זה המנצח. בגללו החיובאללה התאזן עם צה"ל שצבאות הוא הרבה יותר חזק ממנו. נוצר מצב שהצורך בשינוי יהודי כבר נוגע לבטחון. למעשה השינוי היהודי, הוא היום התשובה היחידה האמיתית שישראל יכולה להשיג מול הכוח האויסלאמי השילה. היום רק הציבור התורני יכול להציל את עם ישראל ואת ארץ ישראל. ולזכות סוף סוף לכך שעם ישראל יפסיק להגיד למה 30 אלף לא הולכים לצבא, אלא להיפך, יבקש: תשימו מאה אלף שילמדו. כי זו התשובה האמיתית לאיום של האויב.

לסיכום: הבעיה בישראל, שבשד לעם יש מטרה, בחירות חופשיות אמורות להשיג על הדרך להשגת המטרה, ולא אמורות לייצר מטרה, בארץ, הבחירות מייצרות מטרות חדשות, כי המפלגות הפכו למטרה וחילופי שלטון מחליפים לא את הדרך אלא את המטרה עצמה.

מפי הגבורה. זה לא כך. גדולי ישראל כל כך צדיקים וכל כך נקיים ובעלי דעת זכה וצלולה שתמיד מדהימה אותי מחדש, שלעיתים הם לא מוחים כאשר מעוותים את דבריהם בחוץ או אומרים דברים משמם.

## "בלבנון נשברה האמונה בכוח - אם הפוליטיקאים החרדים לא יכשילו אפשר להביא שינוי בעם"

אתה נשמע בוער, למה?

כי ניתנה לנו הודמטת חסרת תקדים לשנות את המצב בעם ישראל. המלחמה האחרונה הביאה את הציבור, גם החילוני, להבין כי הכוח אינו חזות הכל, אין לישראלים על מה להישען. החיובאללה עשה