



בכולל שלו בתל אביב. זה היה בשמחת בית השואבה הגדולה שנערכה בסוכות האחרון. בין החוגגים נראה גם לא פחות מיו"ר שינוי בת"א רון לוונטל. מי יודע אולי בהמשך גם הוא יבוא לכאן באופן קבוע כ"ר רון"...

לפיד משינוי. המאירי מספר כי הגרי"ח שמע את כל הדברים ונתן את אישורו למהלך, שבסופו של דבר כידוע הצליח כאשר שינוי הוגתה מהמסילה.

קשקשן יותר). המאירי אינו מצליח למנוע את כניסת לפיד, למרות שניסה. כי הכוח שהיה בידיו מאוחר יותר, לא היה בידיו אז. אם כי גם בשלושת השנים "הזהרות" של שינוי הוא מצליח להחדיר "מתחת לאפו של טומי לפיד" חברים רבים לתוככי התנועה האנטי דתית המופרעת. אחת התוצאות, בשלב הסופי של התרסקות שינוי ערב הבחירות בעקבות המריבות הפנימיות חלק מחברי הגוף שהיה אז המרכזי בתנועה: "מועצת שינוי", הם בעלי תשובה לכל דבר, כמו המאירי עצמו...

שלושת השנים האחרונות סימלו את המהפך החוזר בשינוי, כאשר מאירי עובד קשה ביחד עם חבריו, ומתוך 134 חברים במועצת שינוי, כיום 72 קרובים להמאירי. היום כמובן שינוי לא חשובה. אבל איך אומרים! "אם לא יועיל לא יזיק". בעיקר זה היה חשוב בשלב הריסוק. המאירי מספר כי הוא שוטח מזה תקופה ארוכה בפני הגרי"ח קנייבסקי את כל ההכרעות בפניהם הוא ניצב, כמו גם את התוכנית אותה הנה במהלך זמן רב, שתכליתה היתה הדחת טומי

הרגע המכונן: "אשת חיל" בליל שבת

כמו כל בעל תשובה, גם להמאירי שמור "הרגע המרגש", "מכונן החוויה". המאירי משחזר את השבת הראשונה שערך בתל אביב אחרי שהחליט לעבור מהכוח אל הפועל ולחזור בתשובה. זה היה כאשר שר בביתו "אשת חיל" וכשהגיע למילים 'בשבתו עם זקני ארץ', התרגש ואמר לאשתו כי הוא מרגיש כי הכוונה אליו, שזכה להגיע לשבתו עם זקני ארץ, עם כל גדולי הדור, ועם חלקם גם ללמוד.

המהפך שעשה הושלם כאשר עבר דירה ושלח את ילדיו לחינוך תורני, והדור הבא כבר שבתה...

יו"ר שינוי בשמחת בית השואבה

אנחנו שואלים את המאירי מה הוא מחפש היום בשינוי? והוא משיב בגילוי לב כי היעד לרסק את שינוי במהדורתה החילונית (בעבר שינוי לא שמה דגש על נושאי דת), ו"לשנות את שינוי", כך שתהיה לתנועה ש.תגשר בין חילונים לדתיים, ועל זה עובדים אנשיו היום. בנאום הידוע של טומי לפיד בעקבות המפלה שספג בבחירות הפנימיות הוא אמר: "נהיה כאן (בשינוי) משטר של באבות". את הדברים האלו הוא כיוון למאירי שעבד מתחת לאפו, כדי לחולל את השינוי בשינוי.

אגב שינוי, מי ששולט היום בשינוי הוא כידוע רון לוונטל, ידיד אישי של המאירי, והוא אף הצליח להביא אותו לביקור