

"גילויים"

יהושע המאירי לא נטש את חייו הקודמים. הוא משמש כפרשן-שדר ברדיו ערוץ 7 (באמצעות הרשת). ביום שלישי השבוע התפרסם כי הוא ישדר "ראיון וגילויים היכן נמצא החטוף נלעד שליטי". ו"איך צה"ל מתכוון עוד הלילה לכבוש את השטח שבו נמצא החטוף".

לא מכבר התפרסם כי "העיתונאי יהושע המאירי מתכוון לחשוף הערב בתכניתו בערוץ 7 'מתחילים מבראשית', פרטים חדשים שיתפרסמו לראשונה אודות מהלכים שקדמו והביאו לרצח רבין". עוד נאמר כי המאירי קיים קשרים רציפים עם בני משפחת רבין, ואף עם רה"מ יצחק רבין עצמו כשביצע שליחויות עיתונאיות בקהיר", ושמם מופיע בספריו של ברי חמיש כמקור הראשוני שהעלה את התהיות בפרשה.

ערב הבחירות האחרונות נמסר כי "חצרו של הרב כדורי הודיעה על תמיכתה במועמדותו של מספר 2 ברשימת "חרות" לכנסת - יהושע המאירי". "מאירי זכה גם לברכתם של כמה מיגדולי התורה והקבלה המייחסים חשיבות רבה למתן ייצוג בכנסת למאות אלפי חוזרים בתשובה. בין המברכים את המאירי הרב הגאון חיים קנייבסקי הנחשב לגדול הדור, המקובל רבי דוד אבוחצירא, הרב חיים כהן (החלבן), הרב ישראל מאיר לאו, הרב יורם אברגיל, הרב ראובן אלבו והרב הצדיק ברוך אברהם רקובסקי. האתר הרשמי של חצר הרב כדורי זצ"ל אף מפרסם הודעת תמיכה גלויה בדף הבית שלו במועמדותו של מאירי".

הבאים עד לב הצפון המתנכר. אבל לא איש כהמאירי יסיים. כך את דרכו.

שיחות עם הרב אלישיב - שיעור חצי פרטי אצל הרב כדורי

הקשרים שהיו למאירי עוד בשנים הקודמות הביאו אותו לקרבה לבתיים של גדולי הדור. מאירי מספר שהוא חיפש בדווקא לשמוע שיעורים מפי "הגדולים". כך הגיע כמעט לכל בתי גדולי התורה בארץ. אצל הגרא"ל שטיינמן הוא שמע שיעור חומש בכל יום. ואגב הוא גם מתייעץ עימו מפעם לפעם בכל הקשור להחלטותיו האישיות. כך גם השתתף בשיעור המיוחד של המקובל רבי יצחק כדורי זצוק"ל שבו השתתפו רק 4 אנשים בלעדיו. זה היה שיעור ביח לישיראלי. כך גם הגיע בזכות קשריו עם רבי אברהם אלישיב, גם לשיחות אחדות עם הגרי"ש אלישיב.

הכתובת: הגר"ח

הכתובת הקבועה שלו היא הכתובת של רבים, הגרי"ח קנייבסקי, שאליו הוא קשור בנימים רבים, ועימו הוא מתייעץ בכל נושא. כך למשל גם העובדה שהמאירי ממשיך לגור בתל אביב, גם זה בהוראת הגר"ח, שהורה לו אישית להישאר "שם", מתוך כוונה שבזכות קשריו יוכל לסייע לקירוב רחוקים. מה שהוא עושה היום, ויש לומר שבהצלחה.

של שיבה למקורות הגיע לא פחות מאשר באוניברסיטה הקהרית. עדיין כחילוני, המאירי לומד באוניברסיטה של קהיר את תולדות האיסלאם (האם זה היה אמור לעזור לסיפור הכיסוי שלו בקהיר?). במהלך לימודיו הוא עמד על הזרמים התת קרקעיים הפועלים באיסלאם, שמובילים מוסלמים רבים לחזור לדתם, ולעזוב את החילונית-על פי גרסתם כי במדינות הערביות חילונית אין פירושה כפירה, כפי שלמשל קורה גם ליהודי המזרח.

שם, בתוככי הפקולטה ללימודי האיסלאם, מתחיל הסוכן הישראלי הבכיר לחשוב על השאלה המתבקשת: אם הם חוזרים למקורות, מה איתנו? וכך התחיל מאירי להתחיל ללמוד את מה שנקרא "ערכי היהדות". במצרים, במקום כמעט חף מיהודים, הוא מתחיל ללמוד הלכות, וגם קצת מעיקרי הדת היהודית. אם כי עדיין הוא די רחוק בשלב זה של חייו מחזרה בתשובה.

עם שובו משליחותו "העיתונאית" במצרים, ואנחנו כבר בשנת 94, הוא חוזר למרכז הבוהמה בתל אביב, שם גדל. וכאן בליבת ה"ימ"ט שערס". מוביל המאירי את המהפך אותו התחיל במצרים. מאירי: "לא אשכח את הפעם הראשונה בה נכנסתי לבית כנסת בארץ. זה היה בבית כנסת ברחוב צירלון 10. בתל אביב. כשהגעתי לשם התחלתי מיד בלימוד מסכת קידושין. בהמשך הוא מתקרב ליהדות בעזרת הרב יצחק קרלינסקי וכן אברכים נוספים, עד שהגיע לכולל בדזונגף שם עבר את גלגוליו

לימודים בישיבה. "כשהוא נשמע-נצמה מתוכו בלימוד עם חבריו לכולל קשה לחשוף כי אין מדובר בבעל ותק של שנים בלימוד תורה. הקול קול יעקב, תנועות "מקצועיות", ומתלבשות עליו היטב".



אנחנו שואלים את מאירי מה זה אומר "לשאל את הגרי"ח קנייבסקי בכל נושא". המאירי נהנה להפתיע: "גם בנושא שינוי".

פוטש ב'שינוי'

פרק נוסף בחייו של האיש שפעל לרסק את שינוי של טומי לפיד כאשר הוא בתוכה. המאירי נמנה על מקימי שינוי, אבל המעניין כי את "תפקידו בתנועה" לא נטש המאירי עד היום הזה. אם כי לא היה בכל השנים בתפקיד משמעותי, אבל תמיד היה קשור לתנועה. וכאשר מדובר בתנועה קטנטונת כזו שהיתה ערב בוואו של של טומי לפיד, נודעת לקשר השפעה.

ובכן, שינוי כזכור החלה עוד לפני לפיד, כאשר היא בעצם פלג ממשיך של מפלגת "ד"ש" שנוסדה ערב בחירות 77 (המהפך). אמנון רובינשטיין ואברהם פורז ממשיכים יחדיו, וכאשר רובינשטיין ממשיך בשלב מסוים למרצ, כאשר פורז מזהה סימנים של סוף הדרך, הוא מגייס את טומי לפיד, אז עיתונאי קשקשן (שהופך לפוליטיקאי