

"השב"כ רצח את רבין בטעות"

לסאירי שכאמור בגוף הכתבה היה מחופר עמוק "בכוחות האופל" מידעים מעניינים על פרשת רצח רבין. לדבריו "יגאל עמיר נכנס למתחם הסטרילי עם תעודה של השב"כ. זה החסבר היחיד לכניסתו. השומר מטעם השב"כ יואב קוריאלו שהיה אמור למנוע ביטול עמיר במסגרת התרגיל שנועד לסייע לרבין להתרומם בדעת הקהל אחרי שנתניהו כבר הוביל, ואת כנדי לאפשר הסכם גולן, פגע בטעות ברבין עצמו, בירייה ישירה בחזה. לאחר שנוכח בטעות ירה בעצמו ונקבר בבית קברות ירקון. כאשר הביאו את רבין הפצוע לאיכילובי טבח המאבטח יורם רובין במצב דפוק בו שני כדורים"

בקיצור סיפור של "כור כרה ויחפרהו ויפול כשחת עשה".

על השב"כ הוא אומר כי בראשו עמדו שני אנשים בעייתיים יעקב פרי וכרמי גילון, שהרשו את השב"כ עד הסוף". לעומת זאת "הקרח מהשייטת" (עמי איילון) עשה עבודה טובה בשב"כ והרים אותו. כך היה גם במסוד, וני תום היה בעייתו ואילו אפרים הלוי ומאיר דגן הרימו את השב"כ. מאיר טוען כי "אבי דיכטר מקים שב"כ פרטי במשרד. הוא למשל הניא את אודי סלוי לשעבר ממקד שלדג, ועוד אנשים מהשב"כ שבונים מטה כזה שישרת אותם פוליטית, במסגרת משטרה פרטית שתיבנה את קדימה שהם מנסים להשתלט עליה. "איך אני יודע שהם רוצים להשתלט כי הוא הבוא כוח השתלטות".

המשך מעמ' 31

שקיבל אותי איך שאני, בעיתונאי. במקומות אחרים חשדו: מה זה עיתונאי שחזר בתשובה. אבל במהלך הזמן זה התהפך. נוצר קשר של חיבה. אני לא יודע למה, לא יודע לשים את האצבע על הנקודה אבל היום אני חש קירוב מצד גדולים כמו הרב אלישיב, הרב קנייבסקי, הרב שטיינמן, רבי דוד אבו חצירא, הרב יורם אבוגיל.

לא אמרו לך שהשב"כ שלח אותך?

בהתחלה כן. וגם אז לא גדולי התורה אלא אנשי החצר והעסקנים. הם אמרו: "בטח שלחו אותך לעשות כאן בלאגן".

"יהדות התורה הסכימה לגוש עם המפד"ל - ש"ס טרפדה"

היו לך שיחות רבות עם הרב אלישיב?

היו תקופות בהם הייתי מגיע הרבה מאד. הקשר שלי עם גדולי תורה נוצר כאשר ניסיתי ב-95-96 להקים חזית דתית מאוחדת.

מה היה בפרשה?

הגענו להסכמות לקראת הבחירות ב-96, כבר היו מסמכים.

חתימים?

כן, בראשי פרקים. היה הסכמה על עצם הקמת החזית הדתית.

גם אנדת ישראל חגל התורה היו כעניין?

נציגים משתי המפלגות חתמו על מזכר הבנה. להקמת בלוק דתי שיכלול את המפד"ל, את יהדות התורה ואת ש"ס. ערכנו סקרים שחזו למפלגה 36 מנדטים.

שהם בעצם המפלגה הגדולה בכנסת.

סי שטרפר את המהלך היתה ש"ס שרצתה לאכול את כל העונה לבד. אפילו זבולון הסר התכופף נושאים שונים. היונו אצל הרב שפירא שהסכים להתכופף בכמה נושאים לרב אלישיב. הקשר עם הרב שך פתח לי הרבה דלתות. כאשר ידעו שאני קשור עם הרב שך הכל השתנה.

למה הסכימו לשבת עם המפד"ל הרי זה נגד האידיאולוגיה.

אין לי מושג, היתה שעת רצון. עובדה שמי שפוצץ את זה היתה ש"ס. אחרי שבתחילה חתמה על המזכר. אבל היתה ישיבה גדולה, אריה דרעי בא, ואז פרשו ונראה רצו לקחת את כל הקופה לבד.

ש"ס המונה אריה דרעי?

הם טרפדו, דרעי והרב עובדיה.

יש ציאנס להחזיר את זה?

לדעתי כן. רבים טועים וחושבים שאחדות המחנה התורני תהיה כשיגיע המשיח ויפסקו הלכה בישראל ולא יהיו מחלוקות. זה לא נכון, המחלוקות יכולות להמשיך, כל אחד יכול להישאר בדרכו, אבל אפשר להסכים על פלטפורמה משותפת שתבוא לביטוי בבלוק אחד שבו כל אחד יהיה עצמאי ויפעל בדרכו, אבל המערכת הפוליטי תהיה אחידה. בדיוק בימים אלה מתבשל דבר שיכול לעקוף את הבעיות השונות. ההלוויה של הרב כדורי הותירה בי רושם אדיר היא המחישה את גודל האהבת ישראל שהוא סימל. כולם הלכו אחרי מיטתו, הרב אלישיב, הרב שבדיה, העדה החרדית, הרב שטרנבוך שאני בקשר מעולה איתו. עכ"פ הפעם ירדתי מהמפד"ל.

למה אז כן והיום לא?

המפד"ל פאסה. ועד רבני יש"ע זה המפד"ל שחזר בתשובה. הייתי לוקח את ועד רבני יש"ע, את הרב זלמן מלמד וכל מה שהוא מייצג.

"הזדמנות להקים כוח יהודי שינהיג את עם ישראל"

גדולי תורה טיכנים לשבת איתם?

הרב אלישיב מקבל את הרב מלמד כחום ואהבה. אפשר ליצור היום נוש פוליטי חדש

שיבא לידי ביטוי את הרוחות החדשות הנושבות מתוך שלם התורה. אלה רוחות שמביאות בשורה לעם ישראל, בעד קירוב.

בכלל, התורה היום נמצאת בכל מקום ולא צריך להתקוטט עם אף אחד. החילונים כבר ראו שכל מה שחשבו וחלמו שיקרה לא קרה וכל מה שהיו בטוחים שלא יקרה כן קרה. אנחנו בהנהגת שמים. אנחנו כבר לא צריכים להטיף להם דבר. הם כבר מקיימים בעצמם "יהיית משוגע מראה עיניך". המערכת שלהם קורסת. כולם יזו את מוקד הכוח הרוחני כשניבנה אותו. אנחנו רק צריכים לבנות את הכור הנרעיני שלנו, דהיינו הכור הרוחני. למה אין אומץ לעם הזה לקום ולהגיד די, כי הוא לא מזהה תחליף. בסיטואציה שנוצרה הדבר היחיד שיכול להוות תחליף להנהגה הקיימת זה נוש יהודי עם אמונה שמנהיג את עם ישראל מתוך דרך אלוקות. לגוש כזה לא תהיה בעיה של תמיכה מצד חילוני. כי היום הכל פתוח ואם החילונים יראו הנהגה נקיה שבאה מהציבור התורני ילכו אחריו. כולם יודעים, גם הציבור החרדי וגם החילוני שמהפוליטיקאים שיש לנו היום על המפה, גם החילונים וגם הדתיים לא תבוא ישועה. זה מספד שמשמר את עצמו באמצעות אחוזי חסימה וצורות אחרות. כולם כבר יודעים של שיסור עצמי. לא רביץ ולא גפני יניפו את הדגל של אנחנו רוצים הנהגה יהודית. אני מוכן שחזברים שאני אומר יובאו אצל כל אחד מגדולי הדור, הרב אלישיב, הרב שטיינמן, הרב קנייבסקי אם אחד מהם יגיד לי לחדול להגיד את הדברים שאני אומר אני